

Je weet dat met iedere niet-productieve seconde die voorbij gaat, je verder verwelkt & in het niets verdwijnt	Je wil in álles een expert zijn
Je vindt dat je met iedereen een intieme relatie moet opbouwen	Een goede financiële strategie lost alles op
De meest afschuwelijke details van je privé leven zijn fascinerend	Als mensen bang van je zijn, heb je de volledige controle
Jouw religie is het antwoord (op álles)	Je vermijdt het om gehecht aan mensen te lijken te zijn
Je gaat er vanuit dat iedereen zich tot je aangetrokken voelt, want mensen zijn smeerlappen	Als mensen meer aandacht aan jou zouden besteden, zouden ze nooit problemen hebben
Omhelzingen en glimlachen kunnen de wereld redden	Mensen kunnen het niet laten om jouw (raciale) herkomst te bespreken
Mensen verwachten van jou dat je ze ten alle tijden amuseert	Je kent een geheime set van regels die het universum reguleert
Je kan de dood naderbij zien komen in de ogen van iedereen	Je weet wat mensen willen gaan zeggen. <u>Altijd</u> .
Je vindt dat onder de indruk van iets zijn, een teken van zwakte is	Je denkt dat technologie ons allemaal gaat vernietigen

Jouw genenpakket maakt jou superieur	Mensen die niet van sport houden, zullen aftakelen en doodgaan
Niemand mag zien hoe kwetsbaar je bent	Je hebt al honderden keren de wet overtreden, en zal dat nooit aan iemand vertellen
Luisteren (naar anderen) is extreem pijnlijk voor jou. Die pijn gaat weg als je praat - <i>continu</i>	Van liegen gaat niemand dood. Niet dat anderen daar (bij jou) ooit achter zullen komen...
Je geweten stuurt je altijd de verkeerde richting op	Je buikgevoel spreekt altijd op het verkeerde moment
Je hebt géén zelf-respect	Je neemt de problemen van iedereen op je schouders, want <i>jij</i> kan ze oplossen
Er bestaat niet zoiets als 'persoonlijke ruimte'	Als je niet je enorme pech had, had je waarschijnlijk geen éenkele vorm van geluk
Je houdt je vijanden dichterbij je dan je vrienden	Lampen stralen geen licht uit, maar zuigen duisternis op
Spontaniteit is (voor jou) enger dan naar de tandarts gaan	Als je altijd de waarheid vertelt, zullen mensen je meer respecteren